

1718



1718

†

DANKBAAR GEDENKEN WIJ

Mejuffrouw
Rachel WOUTERS

geboren te Antwerpen, op 21 november 1895
en onverwacht overleden te Wijnegem,
op 1 april 1979

VOORBEDEN

Heer, wij danken U
voor de innige genegenheid
van deze geliefde vrouw Rachel Wouters,
voor haar familieleden,
voor haar geburen en vrienden.
Wij bidden U
wil haar vreugde en haar lijden aanvaarden
en haar onvergankelijk leven schenken.

Laat ons bidden :

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Heer, wil uw troost en kracht schenken
aan haar familieleden en vrienden
die zo bedroefd zijn om dit afscheid
Geef dat zij blijft leven
in het hart van hen
die zovele jaren met haar
lief en leed gedeeld hebben
en haar met hun beste zorgen
hebben omringd.

Laat ons bidden :

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Heer, wij bidden U
voor al onze familieleden en vrienden
die ons naar U zijn voorgedaan.
Geef dat ons vertrouwd gebod
hen ten goede mag komen
en dat zij onze voorspraak zijn bij U.

Laat ons bidden :

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Laten wij nu samen bidden :
Heer, uit uwe handen
ontvangen wij alle dagen het bestaan.
U ook verwachten wij
aan het einde van onze levensweg.
In dit geloof bidden wij U
voor onze dierbare overledene Rachel Wouters.
Wil haar dan nu ook deelachtig maken
aan de verheerlijking van Hem,
Die zijn leven gaf voor ons allen
maar Die Gij hebt opgewekt
uit de dood tot eeuwig leven.
En geef dat wij altijd
op U blijven rekenen
Die onze God en Vader zijt
tot in eeuwigheid. Amen.

De familie dankt U ten zeerste voor uw gebeden
en voor uw blijken van medevoelen.